



NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

Uw preek was zeer mooi, maar ...

In de priesteropleiding was in de tijd van Don Bosco het leren preken niet echt voorzien. Tijdens de vakantieperiodes kreeg hij als seminarist wel enkele keren de toelating van een pastoor om te oefenen. Zo vermeldt hij in zijn *Herinneringen aan het Oratorio* dat hij na het tweede jaar filosofie een kans kreeg in Alfiano om te preken over de rozenkrans. Een jaar later preekte hij in Castelnuovo d'Asti over de apostel Bartholomeüs en in Capriglio over de geboorte van Maria.

Hij kreeg van alle kanten applaus, zo schrijft hij, en het streelde zijn ijdelheid, maar na de preek in Capriglio kwam de ontzuivering. Een intelligente man uit het dorp sprak met lovende woorden over de preek, maar toen Giovanni Bosco hem vroeg waarover hij geprekeerd had, kon de man zich niets van de inhoud herinneren.

Blijkbaar was Giovanni Bosco de goede raad vergeten die Don Pellato, de pastoor van Alfiano, hem een jaar eerder al gegeven had. Na de preek had die hem gezegd: "Uw preek was zeer mooi, geordend, met een goede taal, **met Bijbelse gedachten** en als u op die weg voort gaat zult u in de predatie kunnen slagen." Op Giovanni's vraag of de mensen de preek ook begrepen hadden, antwoordde de pastoor: "Weinig. Mijn broer priester, ikzelf en weinig anderen." Giovanni dacht nochtans dat hij heel eenvoudige dingen verteld had en drong daarom aan op een goed advies van Don Pellato. Die gaf hem deze raad mee: "De streektaal gebruiken waar dit kan, ook in het Italiaans, maar dan zeer volks, zeer volks, zeer volks."

Don Bosco getuigt later dat die vaderlijke raadgeving van Don Pellato voor hem een richtsnoer geworden is voor heel zijn leven. Hij onthoudt niet alleen de suggestie om een zeer volkse taal te spreken, maar vooral ook de bedenking dat de kwaliteit van zijn preek bepaald werd door de opbouw 'met Bijbelse gedachten'.

Later zullen verscheidene mensen getuigen dat de preken van Don Bosco heel Bijbels geïnspireerd waren en dat daarin vaak verwezen werd naar het evangelie. Hij begon trouwens stevast zijn preek met een citaat uit de Bijbel.

Als Don Bosco jaren later zijn jonge salesianen tips meegeeft voor een goede preek, insisteert hij op het belang van de verkondiging van het Woord van God, duidelijk en eenvoudig, opdat het de harten van de mensen kan raken. Je moet het niet te ver gaan zoeken, zo stelt hij, want er staan zoveel mooie dingen in de heilige Schrift, vooral in de woorden en daden van Jezus Christus, en laat je bij de voorbereiding van je preek leiden door de Geest van God.

Wilfried Wambeke